



## Knutsgillet

Nordens äldsta kvarlevande sammanslutning för inbördes skydd och hjälp har sina rötter i äldre medeltid, nästan på gränsen till forntiden. Under den äldsta kristna tidens osäkra tillvaro slöto sig städernas borgare samman i skyddsgillen under kyrkans hägn – *gillet* fick lämna de unga städernas folk samma inbördes stöd, som *ätten* givet under förkristen tid.

Knutsgillen nämnas i Danmark första gången av Valdemar den Store på 1170-talet. Ursprungligen har de tillkommit såsom handelskompanier, brödraskap för danska köpmän i Östersjöfart, och instiftats med Valdemars fader, den folkkäre hertig Knut Lavard, mördad den 7 jan. 1131, som skyddspatron. Så småningom, under 1200-talet, efterträdes emellertid ”Sanct Knud Hertug” av ”Sanct Knud Konge”, Danmarks nationalhelgon, vilken av upprorsmän blivit dödad i S:t Albani kyrka i Odense den 10 juli 1086.

Inom det danska Östersjöväldet stiftades under den äldre medeltiden Knutsgillen i bortåt 40 städer, vilka under Danakonungens beskydd bildade med liknande skrän en enhet med gemensam skyddspatron. I Öst-Danmark stiftades Knutsgillen under 1100-och 1200-talen i städerna Lund, Malmö, Falsterbo, Ystad, Tumathorp, Landskrona och Laholm med en generalsynod år 1256 i Skanör.

Tumathorp-gillet känner man tack vare dess ståtliga, i koppar graverad, sju cm breda sigillstamp med en kungabild och omskriften: CONVIVIIUM:SCI:KANUTI:IN:TUMATHORP +, ”Sanct Knuts gille i Tommarp”, under lång tid förvarad i Lund men år 1955 skänkt tillbaka till Tumathorp.

Av stilistiska skäl har sigillstampen daterats till tiden omkring 1275, men intet hindrar, att Tumathorp-gillet kan ha existerat tidigare: staden Tumathorps uppsving synes ligga på 1100-talet. Kungen ägde här redan tidigt en gård, mynt präglas i Tumathorp under Estridsen, Knut den Helige och Harald Hein, d.v.s under 1000-talets slut, och på 1150-talet förlägger ärkebiskop Eskil av Lund hit Nordens äldsta premonstratenserkloster, byggt av framstående stenmästare. Kanske är det också den kraftfulle ärkebiskop Eskil, som gör marknadsplatsen till stad. Det vid generalsynoden i Skanör år 1256 för aderton Knutsgillen fastställda skrålet, där S:t Knut Hertig anföres som skyddspatron, har alltså sannolikt gällt även för Tumathorpgillet.

Sedan ”Convivium Sancti Kanuti in Tumathorp” den 9 juli 1949 åter upplivat och inträtt i kretsen av sina syskongillen, de i Flensburg, Lund, Malmö, Ystad, Landskrona och Skanör-Falsterbo har även gillen återuppstått i Laholm, Visby och senast i Ronneby. Denna enhet av knutsgillen medger dock även viss särprägel. Tumathorps stad är borta sedan 400 år, men samhället Tommarp lever kvar som ett driftigt centrum i en rik jordbruksbygd.

**Tumathorps namn** svarar mot vår vilja att återupprätta en bruten kontinuitet, att återknyta bandet med det medeltida gillet i dåtidens östskånska mötesplats – Tumathorp.

**Det återupplivade gillet** är idag hela Österlens gille.

Den verksamhet av merkantil, social och juridisk art som en gång var väsentlig i det medeltida gillet, har idag övertagits av andra organisationer i det moderna samhället. Behovet av en sammanslutning, som skänker sina medlemmar broderlig gemenskap, en sammanslutning, som bjuder ljus, färg, glädje och högtid i en frostig och strävsam vardag, är emellertid detsamma som i gångna tider. Till detta kommer ambitionen att i tal och skrift söka sprida ljus över bygdens historia och att efter förmåga söka vårda en ardegen skånsk kultur.

**FRED OCH ENDRÄKT**  
är Sanct Knuts Gillles lösen.

Broderlig sammanhållning, utvecklande av gammal god skånsk gilles- och sällskapskultur samt forskning i Knutsgillenas och Österlens historia är Sanct Knut Gillles syften.

*Behåll själv detta blad!*

Jag ansöker härmed om inträde i

## Tumathorps Sanct Knuts Gille

Namn: \_\_\_\_\_

Födelsedatum: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Yrke: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postadress: \_\_\_\_\_ Tfn: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Inträdesmotivering:

Österlenanknytning, släkt eller arbete: \_\_\_\_\_

Gillesanknytning, personlig vänskap: \_\_\_\_\_

Sökandes underskrift: \_\_\_\_\_

Ort och datum

Egenhändig namnteckning

Namn på Fadder: \_\_\_\_\_

Jag känner den sökande sedan \_\_\_\_ år tillbaka och är beredd att besvara frågor om henne/honom och villig att ansvara som Fadder.

Fadders namnteckning

Kontaktuppgifter

Denna ansökningsblankett insändes senast den 15 april till Gilllets skrivare Helena Sturesdotter Olén, c/o Svensson, Storgatan 1, 272 93 Tommarp. Tfn 0705-842384

Gillesrådet granskar ansökningen och ger besked om antagning i gillet under maj månad.

*”Eho som hederlig och aktad är och har god anknytning till Tumathorp och dess bygd må efter ansökan bliva i Gillet intagen.”*